

Vraag het aan Morya



Je bent soms bij elkaar gebracht

“Mensen worden soms - toevallig, niet toevallig - bij elkaar gebracht en de een is een les voor de ander en de ander voor de een. Maar dit kan je dikwijls niet zien of niet weten en je kan het ook dikwijls niet onthouden.

Aan de andere kant is het op een bepaald moment zo, wanneer er iets moet gebeuren, dat dit ook werkelijk gebeurt. Er zijn dus dingen die moeten gebeuren. Er zijn een soort kruispunten van samenkomen waar mensen elkaar moeten ontmoeten. Het zijn grootse momenten in het leven, momenten van een reëel, een echt, een diep contact. De een weet het niet en de ander weet het niet en toch gebeurt het, en naderhand wordt het iets wat wezenlijk is voor de een of voor de ander of voor beiden. Dit kan je niet beoordelen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 8: ‘Kruispunten van samenkomen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 10

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


